

Cultuuravond is een groot succes!

Met zeer veel plezier hebben de buddy's zelf inhoud gegeven aan de cultuuravond 2019 van het Buddy Project Hardenberg. Uit evaluaties van vorige projecten was dit als aandachtspunt naar voren gekomen. Het bleek een groot succes met heel veel diversiteit, plezier, ontspanning, gesprekken en lekker eten.



Optreden van de Stepping Stones: Fantastisch!



Ook dit is integratie! Je toont interesse in elkaars achtergronden! Waar kom jij vandaan? Ook Nederlandse gewoonten kwamen aan bod. Het werd een buitengewone gezellige avond waarbij iedereen zijn zorgen en problemen even aan de kant kon zetten. Het was volop genieten. Dit bericht is te klein om de veelzijdigheid goed te kunnen weergeven.



Onze vrienden uit Jemen hadden voor iedereen een warme maaltijd klaargemaakt! HEERLIJK!



Een gedicht in het Armeens over haar moeder.



Een videopresentatie over jouw land Turkije.

Doelstelling:

→ Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders doorbreken en integratie bevorderen.

→ De betrokkenheid van Hardenbergse inwoners bij de opvang van vluchtelingen en statushouders vergroten.

→ We vormen een verbinding in hun zoektocht naar werk.



Wat is er nu gezelliger dan op 2^{de} Paasdag samen met je buddy's te picknicken bij Oldemeijer buiten? Het leverde een hele mooie dag op waarbij de zon volop scheen!



Een bijzondere nieuwe koppeling! Petra zal van april t/m september buddy zijn van deze mevrouw uit Iran. Van harte welkom in ons project en een hele fijne tijd samen.

Interviews met buddyzoekenden



"Paul en Carla zijn als een vader en moeder voor mij"

vreemdelingenvisie.nl

In de afgelopen periode waren we weer met regelmaat in de publiciteit. Paul, Carla en hun buddy Aziz uit Jemen hebben een mooi interview met de COA gehad. Dit artikel over hun buddieschap in het Buddy Project Hardenberg is opgenomen in de landelijke website van de COA.

Klik op de foto om het artikel te kunnen lezen.

Welke activiteiten worden er ondernomen?



Net als ieder andere toekomstige buddy(koppel) was het ook voor ons spannend wie we toegewezen zouden krijgen. 'Nou,' zei ik tegen mijn man Rick, 'de kans dat ik de persoon al ken is groot.' Rick beaamde dat. Menige asielzoeker was al bij mij op taalles gekomen, of was ik elders mee in contact gekomen. Ik geef namelijk, samen met andere vrijwilligers, de cursus Nederlandse Cultuurverhalen. Ik schrijf deze verhalen, vertaal de moeilijke woorden in het Engels en laat ze ook in het Arabisch en Farsi vertalen. De samenwerking met de Bibliotheek Hardenberg verloopt erg goed, zij ondersteunen dit project van harte.



Nu zouden wij dus gekoppeld worden aan... Majid. Een voor mij onbekende Iraniër. Hij had voor deze kennismakingsavond ook vertaald. Al heel snel kwamen wij er achter dat hij goed Nederlands spreekt. Het werd een gezellige avond, waarbij we wederzijds aftastten wie de ander was en wat hij leuk vond. Volleybal was een passie van Majid, en ook van Rick. In de Meet keken wij daarom een keer hoe fanatiek en goed Majid was. Geweldig om dit enthousiaste team te zien met behoorlijk wat balvaardigheid.

Majid kwam een keer bij mij bij de taal cursus kijken. Hij was direct verkocht en al heel snel kwam hij zowel de maandag- als donderdagmiddag en nam een groepje onder zich. Dat is fijn, want wij Nederlanders denken wel dat we de taal kennen, maar met anderstaligen kom je er pas achter welke regels er achter zitten. Mensen zoals Majid kennen vaak de problemen van de taal en wat moeilijk is om te leren. Een geweldige aanwinst dus! Majid is zelfs bezig met de officiële taalcoach cursus van het Taalpunt van de Bibliotheek Hardenberg.



En wat is er lekkerder dan met mooi weer in de tuin werken? Zowel Rick, Majid en ik doen dat graag. Dus gingen we op een zaterdag aan de slag. Samen met Majid deed ik wat inkopen bij een tuincentra, pakten we thuis de snoeischaar en gingen eerst het grove werk doen. Hortensia's snoeien. Majid was erg vaardig met de snoeischaar, en samen is het gezellig en leuk werken. Soms even praten, soms even lekker stil. Dat kan als je werkt. Tot slot zetten we wat plantjes in de tuin; paprika, tomaten, wat bloemetjes.

Na afloop een biertje en wat eten. De dag vliegt zo voorbij. Sowieso zijn er heel veel leuke dingen te doen, samen met je buddy. Vanavond staat een bioscoopfilm gepland. Met Nederlandse ondertiteling. Dát durft Majid wel aan! Bewonderingswaardig.

Iets voor jou?

Word jij enthousiast bij het zien van dit soort activiteiten? Wil jij ook wel eens 4 maanden met een bewoner van het AZC of een statushouder optrekken. Wil jij ook wel een periode wat voor een ander betekenen? Dat kan!! Stuur een berichtje naar buddyprojecthardenberg@gmail.com en wij helpen je verder met je aanmelding. Het 5^{de} Buddy Project Hardenberg start in september 2019.

Een bijzondere ontmoeting



Interviews in De Nieuwe Koers



Het lijkt wel alsof er over asielzoekers en vluchtelingen alleen nog maar ruzie wordt gemaakt. Maar onder de radar van het publieke debat is er ook het 'lieve gezicht' van Nederland. In Hardenberg ging Jan Kas, freelance journalist op bezoek bij het Buddy Project Hardenberg.

Klik op de foto om fragmenten te kunnen lezen.

Het is 1 maart, de avond dat we gekoppeld worden aan onze buddy. Met gezonde spanning, zit ik te wachten, tezamen met alle Nederlandse buddy's. Dan arriveren de AZC'ers. Ze nemen plaats, ze kijken rond. Plotseling wordt mijn blik getrokken, naar een jonge vrouw. Ik kijk naar haar, ze kijkt naar mij. We glimlachen naar elkaar. En weer kijk ik rond, maar toch eindigt mijn blik weer bij haar. Ik word warm van binnen, stiekem hoop ik, dat dat mijn buddy wordt. Het is zover, de koppeling begint. We lopen tezamen, Nederlanders en AZC'ers naar een andere zaal. De eerste namen worden gekoppeld. Plotseling hoor ik mijn naam...o jee denk ik, dat ben ik... Ik loop naar voren...er wordt nog een naam geroepen. En dan komt ze naar voren, mijn buddy. En ik denk, YES, dat is ze. Dat is dezelfde vrouw, waar mijn blik steeds naar toe getrokken was. De vrouw van wie ik stil hoopte dat zij het mocht zijn!! En nu 6 weken verder, zijn we dikke maatjes geworden. Vriendinnen voor het leven.